

## Noordwesthoek

We reden in een rode bus  
over een slingerende dijk  
naar Kampen want het vroom

De reis was lang  
maar toch niet lang genoeg  
ik zat achter een meisje

Ze was de dochter  
van de groenteboer  
de mooiste van de stad

En iemand zong  
we gaan nog niet naar huis  
nog lange niet

En ik dacht nooit  
wil ik meer terug naar huis  
ik blijf met haar in deze bus

Altijd zal ik blijven zitten  
achter haar in deze rode bus  
want ik ga nooit meer naar huis



## Bus naar Monschau

We waren zeventien  
en gingen samen naar het buitenland  
met de klas in een rode bus  
naar Duitsland niet zo ver  
over de grens bij Limburg

We aten eerst ons brood,  
zaten achterin met mooie meisjes,  
in de ramen zagen we de resten  
van de oorlog, drakentanden  
slingerend door het onschuldig landschap

We spraken al wat Duits, dat hadden  
we geleerd van meneer Roeters  
en wisten in een kroeg genoeg  
bier te bestellen om stoer  
en dronken te worden

Het was een mooie reis  
van Groningen naar Monschau  
wij waren zeventien en reisden  
in een oude rode bus

Arjen Boswijk



## **AFSLUITDIJK**

De bus rijdt als een kamer door de nacht  
de weg is recht, de dijk is eindeloos  
links ligt de zee, getemd maar rusteloos,  
wij kijken uit, een kleine maan schijnt zacht.

Vóór mij de jonge pas-geschoren nekken  
van twee matrozen, die bedwongen gapen  
en later, na een kort en lenig rekken  
onschuldig op elkanders schouder slapen.

Dan zie ik plots, als waar 't een droom, in 't glas  
ijl en doorzichtig aan de onze vastgeklonken,  
soms duidelijk als wij, dan weer in zee verdronken  
de geest van deze bus; het gras  
snijdt dwars door de matrozen heen.  
Daar zie ik ook mezelf. Alleen  
mijn hoofd deint boven het watervlak,  
beweegt de mond als sprak  
het, een verbaasde zeemeermin.  
Er is geen einde en geen begin  
aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden,  
alleen dit wonderlijk gespleten lange heden.

-----  
uit: **Parken en Woestijnen (Amsterdam 1940)**



Schrijver: **M. Vasalis**

## De bus naar Griekenland

Ik was nog arm en ook alleen  
en wilde per goedkope bus  
van Assen naar Athene  
een ommelandse reis  
door het oude Joegoslavië

De chauffeur verdwaalde  
al bij Venlo en vroeg de weg  
aan een Limburger die hij niet verstond  
een wonder dachten wij in Duitsland  
we waren misschien op de goede weg

Een meisje dat ik nog niet kende  
viel onschuldig in diepe slaap  
op mijn houten schouder  
en zei pas sorry in de morgen  
van Oostenrijk of Joegoslavië

Zes bussen en twee dagen later  
kwam Griekenland in zicht  
ik heb een week gegaapt  
aan een of ander strand  
en heb mijn reis verkocht aan een hippiemeisje  
ben teruggevlogen met een schone Zwitserse  
maar nam toch maar de bus  
van Zürich terug naar huis

Arjen Boswijk



## Bus naar België

Er was ons een busreis beloofd  
naar België ergens  
onder Brussel zou het zijn  
wanneer we wilden collecteren  
voor de protestantse scholen  
want die waren daar misschien arm

Zonder boeken en schriften  
geen salaris voor de meester  
en de juf en een warme kachel  
in het koude lokaal werd ons verteld

Het was een ommelandse reis  
dwars door Nederland en België met  
een oude bus uit 1965  
maar die was toen nog nieuw



# Wachten bij Veenhuizen

We wachten wat af  
in ons leven  
we wachten op elkaar  
in de regen  
we wachten tot de film begint  
we wachten vol ongeduld  
en soms wachten we op Godot

Ik wachtte op de bus  
in Groningen toen het vroom  
Ik wachtte op bussen  
bij Barneveld en Barcelona  
wachtte op rode en gele bussen  
wachtte tot jij uit zou stappen

Ik wachtte welgeteld  
137 minuten op deze halte  
bij Veenhuizen  
tot hij kwam gereden  
uit de mist van het verleden

Arjen Boswijk (Bushalte bij Veenhuizen)



## **Met de bus naar Ede**

We waren teruggekomen:  
een bus over het kanaal  
van Korinthe en in Patras  
de grote boot naar Brindisi

In de bus een meisje  
uit Amerika en Parijs  
en later op het dek  
zag ik haar weer

Terug in Groningen  
kwam ze om mij  
en Nederland te zien  
en het Kröller-Müller

We reisden over de Veluwe  
van Otterlo naar Ede  
ze hield zei ze van mij  
en van van Goh

Ik moest haar later laten  
gaan via Parijs naar Providence,  
Rhode Island en nee  
we zijn niet getrouwd

Hoewel we dat wel beloofden  
aan elkaar



## **Met de bus naar de Balg**

Wij woonden dat jaar  
met de klas & de meester  
vijf dagen op het eiland  
in de Waddenzee en meestal  
was het toen mooi weer

Wanneer we ontbeten op dag drie  
zei de meester na de koffie kom  
we gaan vandaag samen waaien  
op de Balg, in het oosten  
van het Friese eiland Schiermonnikoog  
boven Groningen

Een trekker trok een oude bus  
zonder motor over het harde strand  
de zon scheen op de Noordzee en wij  
maakten een kleine wereldreis  
naar het oude eiland Bosch

Er lagen wolken en soms barnsteen  
en hier en daar wat kleine duinen  
en voorzichtig groen en in de zon  
op afstand onhandige zeehonden  
op deze zandplaat uit 1800  
en de bus wachtte in de wind op ons  
om terug te gaan naar Schier

**Arjen Boswijk gedicht**  
**Foto Natuurmonumenten**







## **Met de bus naar Praag**

**De bus had al geslingerd langs de Elbe vanaf Dresden, klom wat hoger bij het Elbsandstein gebergte en pikte ons op niet ver van de Tsjechische grens want we moesten met de baby naar Praag om er de Moldau te zien stromen om de Karelsbrug het huisje van Kafka en een foto naast een roerloze schildwacht**

**Maar de baby huilde en was hongerig dus jij voedde boven de rivier en ik neuriede de melodie van Smetana op mijn eigen wijze zoals ik had geleerd op de ULO in IJsselmuiden**

**En de baby was nog nul en sliep na je melk en wist later niets meer van het busreisje naar Praag en ook Smetana en de Moldau waren geen blijvende herinnering**

**Arjen voor Martine, december 2018**



## Naar Appingedam en terug

Om iets te worden  
in het leven moest ik vroeg  
weg uit Groningen  
naar een school in Appingedam

We reden met een gele GADO-bus  
langs het donkere diep en langs  
een molen zonder wieken  
waarop stond: 'koopt elders niet  
wat Ten Boer u biedt'

De bus was geel en vierkant  
en alles hobbelde over een slechte weg  
maar als je geluk had  
zat je naast haar  
en ving je haar schuddend op  
met zachte schouders  
en als je geluk had op de terugweg  
in het schemerduister weer

En elke dag de GADO-bus  
en elke dag weer terug

Arjen Boswijk



## Een busreis naar Galicië

Omdat ik vroeger arm was  
reed ik geen auto  
en ook vloog ik niet  
naar La Coruña  
waar het meisje woonde  
dat ik eerder zag in Griekenland

De busreis duurde dagen  
en steeds weer stond er een  
ander exemplaar klaar  
en bracht me langzaam  
dichterbij het doel

In de herfst van Parijs  
een blauwe Renault  
een rode Peugeot bij Bordeaux  
en later bij Bilbao  
een rode Spaanse oldtimer  
zonder toilet  
dat heb ik niet gered



## De bus naar Griekenland

Ik was nog arm en ook alleen  
en wilde per goedkope bus  
van Assen naar Athene  
een ommelandse reis  
door het oude Joegoslavië

De chauffeur verdwaalde  
al bij Venlo en vroeg de weg  
aan een Limburger die hij niet verstond  
een wonder dachten wij in Duitsland  
we waren misschien op de goede weg

Een meisje dat ik nog niet kende  
viel onschuldig in diepe slaap  
op mijn houten schouder  
en zei pas sorry in de morgen  
van Oostenrijk of Joegoslavië

Zes bussen en twee dagen later  
kwam Griekenland in zicht  
ik heb een week gegaapt  
aan een of ander strand  
en heb mijn reis verkocht aan een hippiemeisje  
ben teruggevlogen met een schone Zwitserse  
maar nam toch maar de bus  
van Zürich terug naar huis

Arjen Boswijk



## Op reis naar Havelte

Misschien was het nog de DABO of toch al een DVM-bus die ons die zaterdag naar Havelte bracht om er het hunebed te zien.

Brood en ranja mee want het was een lange reis dachten we vooraf, helemaal van Meppel naar Havelte

We stopten overal en zagen in de ramen boerderijen en bomen koeien in het gras en we zwaaiden naar een boer op een zwarte fiets

Het was een mooie reis naar Havelte de bus wist de weg ook terug naar Meppel en we gaven de chauffeur een extra stuiver en een hand



Arjen Boswijk



## De trolleybus zingt

Ik ken mijn moeder nog  
uit het Arnhem van de jaren vijftig  
zij zong voor mij, het klonk  
door alle straten van de oude wijk  
met echo's tegen de huizen  
van de jeugd

En als ze me meenam  
in de blauwe trolleybus van toen  
zagen we de Rijn door de ruiten  
en zong ze van een veerman  
bij de Westerbouwing tot Wolfheze

De bus intussen zong zijn eigen hoge lied  
wanneer hij weer op toeren kwam  
zijn stem daalde van het remmen

Maar mijn moeder nam het over  
zij was mijn bus en wist waarheen  
zij zong ons steeds op weg

Arjen Boswijk



## **VIJF**

**Vijf kaarsen: mijn verjaardag  
vijf films achter elkaar  
vijf euro is mijn zakgeld  
vijf sommen zijn nu klaar**

**Vijfhonderd vijf keer honderd  
vijf keer lees ik een boek  
vijf jaar een jubileum  
vijf kinderen zijn zoek**

**We tellen vijf minuten  
vijf uren op een rij  
mijn nichtje telt tot vijf  
van vijf word ik echt blij**

**Wat lego voor vijf euro  
en voor vijf euro snoep  
vijf is geen vijftwintig  
voor vijf cent kippensoep**

**Ik vier de vijf met bloemen  
vijf bloemen in de wei  
ik hoor vijf bijen zoemen  
vijf **V**ögele in mei**



## Verliefd in een VAD-bus over de Veluwe

Ik kwam die hete zomer terug  
uit Griekenland waar de bussen  
ouder waren dan de meeste Grieken  
en in mijn kielzog kwam Nicole  
gevaren via Brindisi uit Amerika

En later reden we samen dwars  
door Gelderland per autobus  
maar of het bus van de VAD was  
ben ik vandaag vergeten

We reden samen toen hopeloos verliefd  
van Ede via Otterlo naar Arnhem  
waar we in tranen afscheid namen  
zij verdween naar Providence Rhode Island  
ik zag haar nooit meer terug

Arjen Boswijk





## Remise in Ermelo

We speelden samen  
in de zomer  
van negenenvijftig  
dat we de baas  
waren van de VAD-bus  
op weg  
tussen Ermelo en Arnhem

We reden daar met grote sturen  
in de gele DAF over de Veluwe  
langs De Woeste Hoeve en Terlet  
tot we eindelijk in Arnhem waren

We droomden samen in  
de reusachtige remise  
van VAD  
aan de eindeloze Harderwijkerweg  
van de verte van veilige chauffeurs

En altijd zijn we ergens aangekomen  
want we reden behoedzaam  
voorzichtig door half Gelderland  
tot het zes uur was om te eten

Arjen Boswijk 2018

