

De Martinatoren horen



Gedichten van de groepen 1/2
ODS de Starter

juni 2021

De Martinatoren horen



Een trap van oud hout

3

In de stad Groningen
staat een hoge toren
de Martinitoren
hij staat er al duizend jaar

De toren is gemaakt
van blokken baksteen
en hij is bedacht door God
of door Stanley Marvel

De toren heeft een trap
van oud hout
en hij is honderd meter hoog

Neva Doris Dean Noa en Julian

De Martinatoren horen

4

De toren staat
al duizend jaren in de stad
hij staat er van vroeger
toen de dino's er nog waren

Bovenin de toren
zie ik mijn huis
en onze school

Je kunt de toren horen
er hangen klokken in
omdat het een soort kerk is

Door de klok zie je
hoe laat het is
de toren was eens ingestort
en heeft in brand gestaan

Julian Noa Dean Doris en Neva



Bloemen op de Vismarkt

5

De Vismarkt is een markt
in de stad Groningen
daar verkopen ze groente
broccoli en wortels

Op de Vismarkt
verkopen ze bloemen
gele zonnebloemen
en roze tulpen

Hij heet Vismarkt
omdat ze er ook
vissen verkopen
vissen uit de zee

Isa Noah Mira M. Florian en Lauren



Vissen uit de zee

6

Op de Vismarkt
eet je vissen uit de zee
je eet er een vis
als hij dood is

Het vlees van de vis
is zoals schimmel eruit ziet
je krijgt een graatje
in je keel

Jagers op zee
vangen de vissen
met een boot
met een net

En we eten kibbeling
op de Vismarkt
in Groningen

Mira M. Noah Florian en Isa



Een groot wit paard

7

Het grote witte paard
hoort bij de stad Groningen
hij staat bij het treinstation
voor de mensen die langskomen

De mensen stappen in treinen
dan zien ze het paard
boven op het fietsenrek
om je fiets te parkeren

Want de fiets is te groot
en mag niet in de trein
en ook het witte paard
past niet in een trein

Lotte Markus Hugo en Mira de G.



Een kunstwerk dat stilstaat

8

Het witte paard
is een standbeeld
een kunstwerk dat stilstaat
hij past niet in de trein

Het paard loopt niet
omdat hij stilstaat
hij zit vast aan de grond
aan een steen

Het paard eet geen wortel
geen gras en geen hooi
en de schoonmaker
die het kunstwerk maakte
maakt hem schoon met een sponsje

Je mag niet op het paard
gaan zitten want dan kan hij breken
ik ging eens met de trein naar Vlieland
het water om Vlieland is de zee

Mira de G. Hugo Markus en Lotte



Groningen is een stad
boven in Nederland
en Utrecht is ook een land
en de Martinitoren staat bij het Forum

In het Forum kun je boeken lenen
en klimmen in een net
op de kaart is Groningen klein
maar ook best groot

Ik zie veel vriendjes
in mijn straat
en ons huis heeft een dak
met zonnepanelen

Als je ver gaat
kom je bij de zee
en er is geen dino meer
in Groningen
ze zijn uitgestorven

Ik maak soms een salto
op de trampoline in de tuin
en in Groningen
kun je spelen in speeltuinen

In ons huis hebben we
twee poezen een hond
en goudvissen in een kom
ze zwemmen rondjes
tegen het glas

En in de gymzaal
van onze school
gymmen we met juf
ze roept: alle dolfijnen verzamelen

Josephine Levi Takumi Mirayla en Seth



Onze school de Starter
is een groot gebouw in Groningen
wij zitten op school
om te leren van juf Annelies

Tekenen hoef ik niet te leren
want dat kunnen we al
ik teken Mario
en soms een roze zeemeermin

Je moet zelf
twee keer kiezen
maar als je de weektaak doet
telt dat niet

Je mag afspreken
met iemand
in de fluisterhoek
dat is zacht praten in een oor

Nadine Coen Sam Giada



Een groot gebouw

12

Een school betekent
een groot gebouw
in de stad
veel kinderen passen er in

In groep drie leer je lezen
en buiten mag je
op de step en fietsen
er zijn drie lokalen

Sommige scholen
zijn hoger of lager
of breder en kleiner

Omdat de stad heel groot is
zijn er wel zes scholen
of misschien wel twintig

De gemeente bedenkt een schoolgebouw
ons gebouw is knap bedacht
van de bouwers met zoveel ramen

Giada Sam Coen en Nadine



Over Sint Maarten

13

Als je hebt aangebeld
doet iemand open

Ik ga langs de huizen
ik heb dat vaak gedaan

Ik loop niet
de hele nacht

Maar heb wel
in mijn hand een lampionnetje

Anders weet je niet
of iemand er is

Het is donker in de straat
en de koeien hebben staarten

Adriaan Fien Kate en Lev



Mijn moeder werkt
in de groentekraam
op de Vismarkt

Ze verkoopt appels
en soms appelsap
dadels en bananen

Op de Vismarkt
verkopen ze vis
gerookte zalm

Als er een vis valt
op de Vismarkt
komen de vismeeuwen

Ze schreeuwen
om vis
die gevallen is

Manar Tobias Karel en Emily



Als ik heb gezongen
krijg ik snoep
je mag dan
iets lekkers uitkiezen

Het snoep moet
ergens in
niet in je mond
maar in je buik

Alle snoep
is voor mezelf
en soms een mandarijntje

Je moet het doorslikken
anders word je misselijk
ik bewaar mijn snoep
één week

Geen koning is de baas
van Groningen
juf niet maar Marinde
wil de baas wel worden

Ik weet nog niet
wat ik dan zou doen
dan zou ik wonen
in een mooi groot huis

Met een hele grote tuin
vol paardenbloemen
met bomen in het gras
bomen vol met blaadjes

Xeváyro Abby en Marinde



Ik weet echt
helemaal nog niet
wat ik zou doen
als baas van Groningen

Ik woon in Groningen
in een huis en fiets
naar school met mama
mijn fiets is blauw en roze

Ik woon in de stad
en de school staat ook
in Groningen
het is een kwartiertje fietsen

En soms fiets ik
met papa

Een bus gaat
door Groningen
hij rijdt op vier wielen
een bus zo groot als een olifant

Een olifant heeft geen wielen
maar poten en voeten
er passen vier mensen in de bus
en soms nog meer

We waren in een bus geweest
hij reed naar Afrika
en Monkey Town
ver weg van Groningen

Rayan Romée Giovanni en Quinty



Je moet veel
geld betalen
in de bus
soms stopt hij
als het stoplicht rood is

Als het groen is
mag je rijden
er rijden tien bussen
door de stad
een man of een vrouw
stuurt de blauwe bus

Bussen slapen niet
in de nacht
dan rijden ze niet
door de stad
dan rusten ze uit

Groningen is een stad
wij wonen in Groningen
ik woon in de Grunostraat
daar rijden niet altijd
paarse auto's

Soms gaat de auto
in een boot
bij Friesland is water
en er zijn boten op de zee

De boten
van Groningen
varen door de zee
van de stad

Wout Sam en Thijm



Boten van Groningen

21

De boot van Groningen
vaart heel hard
en soms een beetje zacht

Papa stuurt de boot
dat doet hij met zijn handen
de boot vaart naar die kant

De boot heeft een motor
om te varen,
die zit helemaal beneden
hij vaart langs
de huizen van Groningen

Thijm Wout en Sam

Ik kan nog niet lezen
wel kijken naar spelletjes
er zijn veel boekjes in de klas
het zijn er superveel

Elmo is een grote olifant
in een boek
hij toetert met zijn slurf
en wij met onze neus

Twee boeken zijn saai
maar tien boeken zijn goed
ik knuffel met Elmo
hij is een knuffel van een olifant

Elmo is grijs
met heel veel kleuren
hij gaat stampen
met zijn voeten in de dierentuin

Elmo is een standbeeld
een gekleurd standbeeld
in een boek in de klas
Elmo hoeft geen prik

Ik kreeg een prik
en moest lang huilen
ik kreeg een gele pleister
en thuis heb ik krullen

Esther Frederique Chloé Elana, Tijs en Falko



Dit is de krant
de krant van Groningen
soms staan er dieren in
zoals de neushoorn en de flamingo

Er staan ook letters
in de krant
en veel letters samen
zijn de krant van Groningen

Ik lees de krant
en opa en oma
lezen de krant uit
mama zag een huis
in de krant staan
nu woon ik in dat huis

Ik zag een foto
in de krant van Groningen
een foto van een fotograaf

Iemand schrijft over dieren
en over gewone mensen
in de krant van Groningen

Opa bewaart de krant niet
als hij uit is
gaat hij in de prullenmand

Ze schrijven in de krant
over een vrachtwagen
die de brug heeft stukgemaakt

En de huizen in de krant
die kun je kopen
wij zijn nu verhuisd

Elias Felion Gioia en Janne



Klein als mieren

26

We lopen
naar de Martinatoren
we gaan erin
aan de voorkant
naar omhoog

Boven zien we beneden
de mensen zijn klein
ze zijn zo klein
als mieren

Ik zie ook mensen
zitten op een bank
op een stoel
ze drinken chocomel
en water

Mila Ayden Huda Melle en Juan



Ik woon in Groningen
ik woon
in een recht huis
ik woon er
met mijn broertje
in een lange straat

De mensen van Groningen
zijn op hun werk
ze lezen letters
in een krant

Soms lopen ze op straat
ze lopen naar school
ze wandelen een stukje

Soms gaan ze
ergens heen
ze zijn de mensen
van Groningen

Juan Melle Huda Ayden en Mila



Ik was eens
met de bus
naar Groningen geweest

Een beetje lange reis
ik ging met de bus
naar het Groninger Museum

Ik zag er dingen
van vroeger
er hingen foto's
van een oud huis

Het huis was
door brandsteken
kapot gegaan

De kunstenaar
maakt een schilderij
voor het Groninger Museum

Hij vertelt hoe
iemand moest staan
hij gaat het naverven

Met de kleuren
zwart en grijs
of met alle kleuren

Ik maakte zelf
een schilderij
van de natuur

De natuur is buiten
je ziet bomen in het gras
en bloemen wit en geel

Ravi Izabel Lasse James en Vitória



Er lopen honden
in het park van Groningen
en ook in de speeltuin
ik ben voor
geen enkele hond bang

In de bomen
van het park
lopen eekhoorns
kleine beestjes in de bomen

Ze springen
van de ene tak
naar de andere
als een vliegende eekhoorn

En de sneeuwuil
is zo wit als sneeuw

James Lasse Ravi Izabel en Vitória



Groningen is een oude stad
zo oud als duizend jaar
een stad van lang geleden
toen de oorlog begon

Er zijn oude gebouwen
de Martinitoren is hoog
en staat naast een kerk
in de kerk kun je stil zijn

Je steekt er kaarsjes aan
om dat er iemand dood ging
wijzelf doen de kaarsjes aan

Een toren van steen

32

God heeft de toren gebouwd
hij is een mens
die we niet kennen
de toren is van steen
stenen uit een ander land

Bij de intocht
was een gevecht met wapens
ze schoten met bommen
de toren was kapot
maar hij bleef staan

De poorten van Groningen
verdedigden de stad
ik ging altijd
op vrijdag naar de kerk

Het was er stil
de kaarsen waren aan

Domien Jasmijn Roxy en Thieme



Na honderd stappen
over de trap van steen
komen we boven

We kijken zover
tot je huis
en ik woon er dichtbij

Als je boven
naar beneden kijkt
voel je je raar in je hoofd

Misschien kun je de zee zien
we zagen op de plattegrond
een water rond als een cirkel

Op een papier
dat je alleen
van boven kunt zien

De Martinatoren
blijft staan
tot er weer oorlog komt

Beneden vliegt een stipje
als een kleine vogel
en alle mensen
zijn stipjes op de grond

De mensen lopen allemaal
één kant op
sommigen gaan
achter elkaar aan
ze volgen een mens

Alle bussen rijden een kant op
soms volgen ze elkaar
en als er een cijfer op staat
weten ze waar
ze naar toe moeten

De mensen zitten
en lezen een boekje
ze praten en vertellen elkaar
wat ze gaan doen

Jim Zaiyon Chester Leah en Valerie



Ik zwem in Groningen
of in het zwembad
van Zuidhorn
Het zwembad is vol
met water

Je kunt het water
niet drinken
omdat het vol zit
met chloorstof
je kunt er
alleen in zwemmen

In Groningen hebben we
het Groninger zwembad
met veel glijbanen

Ik leer zwemmen
onder water
anders kun je
niet voor A zwemmen

Dat is een diploma
ik heb A en B

Juf Franka leert me
borstcrawl
we doen dat
met de ogen open

Je moet proberen
te duiken door het gat
ik krijg geen rode ogen
omdat ik bruine ogen heb

Je moet je hoofd
soms onder water houden
je zwemt door
in een groot zwembad

Maar ik weet niet
hoe het heet
het zwembad
heet zwembad

Jesper Mare Lise en Sill



Je mag zelf weten
wat een beeld betekent
het hoeft niet
maar het mag wel

Voor onze school
staat een beeld
van een vrouw
in haar blootje

Ze heeft geen kleren aan
omdat het moeilijk is
om te maken

Manar Tobias Karel en Emily



Ik heb nog nooit
een visje gegeten
op de Vismarkt
en ook geen paardenbloem

Maar het steeltje
van een madeliefje
kun je eten

De vismeeuwen schreeuwen
omdat ze willen eten
ze trekken samen
aan een dode vis

Hij was al dood
anders zou hij
niet verkocht worden

En de paarden
eten paardenbloemen
meestal in de wei

Als ik denk
aan Groningen
denk ik aan mijn huis
en aan de bank
vol knuffels

Dan denk ik
aan het kattenspenion
want daar is onze poes

Dan hoop ik dat
hij niet gebeten is
door een andere kat

Als ik denk
aan Groningen
zie ik vaak
dat er nieuwe gebouwen zijn

Ze zijn gemaakt
door bouwvakkers
met speciale pakken aan

Nova Ilse Ime en Bram



Als ik denk
aan Groningen
zie ik de Martinitoren
hoog in de lucht

Dan zie ik
het Forum staan
midden in de stad

Ik zie de treinen
bij het station
en een wit paard
waar een vrouw op zat

En het paard
is in een standbeeld gezet

En ik zie
het Groninger Museum
vol beelden
en schilderijen van kerken



Iemand riep
er gaat niets
boven Groningen
maar is dat waar?

Boven Groningen zie je
de dorpen op de wierden
in het groene land,
zie je de Waddenzee
en in die zee een eiland

Boven Groningen
midden in de natuur
het Lauwersmeer
vol vossen en vogels
en ook nog ergens
het mooiste dorp
van Nederland

Maar ik denk
aan de stad, aan mijn stad
denk dat ik blijf in de stad
want Groningen heeft alles
ja! Groningen heeft alles

Arjen de dichter



Torens van de stad

42

Er zijn vijf torens
in Groningen
de torens van de stad
anders wisten de mensen
vroeger niet
hoe laat het was

De torens van Groningen
hebben een ronde klok
want vroeger
hadden de mensen
geen horloges
die waren er nog niet

De toren is van steen
ze staan er honderd jaar
maar als er
een harde storm komt
kan de toren omwaaien

Lora Elwood Pien en Tom



Een kerk is een toren

43

Torens zijn hoog
anders
konden de mensen
ze niet zien

De toren hoort
hij de stad
net als de bibliotheek

Een kerk is een toren
die geen haantje heeft
de haan draait in de wind

Dan weten de mensen
waar ze heen moeten

Tom Pien Elwood en Lora



Er was een prins
een zoon van een koning
hij woonde in de tuin
de Prinsentuin
ik weet niet
of het waar is

Je gaat door een poort
van steen naar binnen
dan kom je in de tuin
de prins is binnen
hij zoekt een prinses
maar ik weet niet
of het waar is

De prins vindt een prinses
hij knuffelt en kust
de prinses is blond
blond haar en een kroon
van steentjes en diamant

De prinses in de Prinsentuin
draagt een roze jurk
ze heeft bruine ogen
of zo blauw als een korenbloem

Ze kussen en trouwen
met elkaar
ze houden van elkaar
ze zijn verliefd
in de Prinsentuin

Raeven Madeé Elin en Anna



Onze stad is Groningen
er staan beelden
zoals het peerd
van ome Loeks

Beelden staan er
om de herinnering aan vroeger
ze zijn soms breekbaar
en gemaakt door kunstenaars

Beelden zijn van steen
ook van metaal
je kunt niet altijd
zien wat het is

Levi Olivia Gijs en Rohen



Mijn vader voetbalt
niet in een andere stad
hij voetbalt in Groningen

Hij speelt in de club
met de vader van Feline
ze spelen bij dezelfde club

Mijn vader is geen keeper
hij speelt vanaf zijn zevende
hij vindt voetballen leuk

Isabel Feline Dennis Sem en Lewis



Er zijn denk ik
wel zeven voetbalclubs
in Groningen
en misschien nog wel meer

Soms spelen ze
tegen elkaar op vrijdag
zonder bal
kun je niet voetballen

Op het veld staan
twee doelen en witte strepen
lange sokken en een groenwit shirt

Groenwit net als FC Groningen
maar de naam
van de club ken ik niet

Lewis Sem Isabel Feline en Dennis

We gingen met de auto
naar de bioscoop
in de stad
we parkeerden
naast de brug
soms moet je betalen

Er kunnen 35 mensen
in de bioscoop
soms 40 soms 90
je kunt kijken naar kunst
of naar een film

De film is heel lang
soms gaat het licht
uit of aan
dan komt de film

Ik zag Buurman en Buurman
in de bioscoop
en ook Pinokkio
als hij jukt
wordt zijn neus zo lang
als een deur

Ik zag de film van sinterklaas
met mama in de bioscoop
en ik zag gele minions
ze aten alleen maar bananen

Daarna ging het licht
weer aan

Er staan vijf torens
in Groningen
anders wisten de mensen
vroeger niet
hoe laat het was

De toren heeft een ronde klok
want vroeger
hadden alle mensen
geen horloge
die waren er nog niet

De torens zijn hoog
anders konden de mensen
ze niet zien
de toren hoort bij de stad
net als de bibliotheek

Een kerk is een toren
die geen haan heeft
de haan draait
in de wind
dan weten de mensen
waar ze heen moeten

De toren
is van steen
ze staan er honderd jaar
maar als er
een harde storm komt
kunnen de torens omwaaien

Jayvano Tom Pien Elwood en Lora

In het Forum
heb ik gegeten
met papa en mama
ik heb pizza gegeten
in het Forum

Het Forum is een huis
waar alles in zit
het Forum is nieuw
het Forum staat
een beetje scheef

Van boven
kun je de grond zien
en van beneden
kun je naar boven

Abel Mason Lauren Avera en Olivia



Het Forum
is een bioscoop
ik zag
Shawn het schaap

Je kunt er
boeken lenen
in de bibliotheek
van het Forum

En je kunt er klimmen
in een groot net
met kleine gaatjes

En boven zie je
de Brander en de Stoker
de torens bij het stadion
alle kerken van Groningen
en de lucht is heel ver

Olivia Mason Abel Lauren en Avera

Als ik denk aan Groningen
denk ik aan de bank
met al mijn knuffels
dan denk ik
aan het kattenpension
want daar is onze poes

Ik hoop dat
hij niet gebeten is
door andere katten
of dood is gegaan

Als ik denk aan Groningen
zie ik het vaakst
dat er nieuwe gebouwen zijn
door bouwvakkers
met speciale parken aan

Hoog in de lucht
zie ik de Martinitoren
ik zie het Forum
en ik zie de treinen
bij het station

Ik zie een wit paard
waar een mevrouw op zit
en het paard
is in een standbeeld gezet

Ook zie ik
het Groninger Museum
vol standbeelden
en schilderijen
van een kerk

In de winter
kun je schaatsen
op het ijs van Groningen
op het bevroren water
het is koud
en onder nul

Ik trek schaatsen aan
en een winterjas
handschoenen of wanten

En wanten
hebben geen vormpjes
van je vingers

Als je schaatst
moet je heen en weer
met je benen
en je voeten

Ik schaats op het ijs
van Groningen
en Buitenhof

Soms val je
dan krakt het ijs
en soms niet
alleen kun je het ijs van Groningen
niet stukmaken
want dan is het te hard

Soms schaats ik
met een stoel
en nu kan ik
het alleen

Lex Wouter Marije en Lauren



Ik ga uit eten
met iemand anders
ik ga op de fiets
naar de stad

Ik wil een pizza
met salami en strooikaas
ik at bij het strand
van de stad

Iemand vraagt wat
wil je eten
wat wil je drinken
patatjes en een sausje
met appelsap

Ik eet
in een restaurant
in Groningen
en soms op Terschelling
in Nederland

Je kunt ook slapen
op Terschelling
in een stapelbed
twee bedden op elkaar
en ik slaap
altijd onder

De gedichten

3. Een trap van oud hout
4. De Martinitoren horen
5. Bloemen op de Vismarkt
6. Vissen uit zee
7. Een groot wit paard
8. Een kunstwerk dat stilstaat
9. Boven in Nederland
10. Uitgestorven dino
11. In de fluisterhoek
12. Een groot gebouw
13. Over Sint Maarten
14. Een vis valt op de Vismarkt
15. Snoep voor mezelf
16. Baas van Groningen
17. Fietsen naar school
18. Bussen in Groningen
19. Tien bussen rusten uit
20. Varen door de zee van Groningen
21. Boten van Groningen
22. Lezen in de klas
23. Grijs en heel veel kleuren
24. De krant van Groningen
25. Een foto in de krant
26. Klein als mieren
27. Wonen in Groningen
28. Dingen van vroeger
29. Kunst
30. in het park van Groningen
31. Een oude stad
32. Een toren van steen
33. Onder de toren van de stad
34. De Martinitoren blijft staan
35. Zwemmen in Groningen
36. Duiken door een gat
37. Een beeld voor de school
38. Vis en paardenbloem

39. Als ik denk aan Groningen
40. Denken aan Groningen
41. Niets boven Groningen?
42. Torens van de stad
43. Een kerk is een toren
44. In de Prinsentuin
45. Een prinses in de Prinsentuin
46. Een beeld in de stad
47. Voetballen in Groningen
48. Twee doelen en witte strepen
49. In de bioscoop
50. Pinokkio
51. De toren van de stad
52. De haan draait in de wind
53. In het Forum
54. Boeken lenen in het Forum
55. In het kattenpension
56. Hoog in de lucht
57. Schaatsen op het ijs
58. Schaatsen met een stoel
59. Restaurant in Groningen
60. Eten op Terschelling



Colofon

Alle gedichten in deze bundel werden geschreven in mei 2021.

Er kwam een dichter in de klassen die met alle kinderen van de groepen 1/2 heeft geschreven over de stad Groningen. De gebouwen en de beelden kwamen voorbij en ook de torens en de parken, een museum, de bussen en het beroemde witte paard voor het hoofdstation.

De antwoorden van de kinderen op de vragen van de dichter werden meer dan 50 gedichten over onze stad.

Samenstelling Arjen Boswijk, Groningen

Oplage 125 exemplaren

Druk RCG Groningen

Omslagtekening Anne Lotte Boswijk, Groningen

Uitgave ODS de Starter, basisschool in Groningen

Copyright leerlingen groepen 1/2 de Starter:

de dolfijnen

de beren

de konijnen

de zeesterren

de zebra's





De Martinitoren horen

**De toren staat
al duizend jaren in de stad
hij staat er van vroeger
toen de dino's er nog waren**

**Boven in de toren
zie ik mijn huis
en onze school**

**Je kunt de toren horen
er hangen klokken in
omdat het een soort kerk is**

**Door de klok zie je
hoe laat het is
de toren was eens ingestort
en heeft in brand gestaan**

